

Biskoppens NYHEDSBREV

APRIL 2017



Henrik Wigh-Poulsen
biskop over Aarhus Stift

Kære menighed, menighedsråd og præster!

Om Facebook, fællesskaber og påske

Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er på Facebook. Men de af jer der med jævne mellemrum eller bare en gang imellem kigger indenfor, ved godt, at det kan være en blandet fornøjelse. Som regel er det som et lille afbræk i hverdagen, lidt tidsfordriv, hvor man kobler af (ligesom at ryge en cigaret i gamle dage). Du kan pjatte lidt med vennerne, rose venindens nye profilbillede, se en sjov katte-video, eller måske ligefrem deltage i en diskussion du bliver klogere af.

Men det kan også virke modsat, hvis du pludselig synes, at du går glip af noget eller føler dig overset og får for få "likes" med den opadvendte tommelfinger. Lidt ligesom at være en lille opmærksomhedshungrende dreng eller pige i skolegården igen. Men værst er det, synes jeg, når man lige pludselig dumper ind i en af de diskussioner eller "tråde", hvor folk slynger om sig med hadefulde ytringer og virkelig slipper vilddyret løs. Som regel på dem, man synes ikke burde være her, eller som mener noget andet end en selv.

Hvad hjertet er fuldt af, løber Facebook over med. Det er nogle gange som om, at man, når man sidder gemt der bag skærmen, synes man kan lukke op for den verbale skraldespand uden at tænke over, at det kan læses af mange mennesker, og at det i princippet er det samme som at råbe det højt ude på vejen eller henne på torvet.

Facebook er populært, fordi det er et fællesskab, hvor du kan blive venner med rigtigt mange, og hvor du klikker ind eller ud efter behov, hygger dig med dem, du er enige med eller råber af dem, du ikke er. Og så er det dejligt omkostningsfrit, fordi du ikke behøver stå ansigt til ansigt med dem, du skælder ud på. Hvis det altså er det, du gør.

Facebook er måske ekstra populært i en tid, hvor de gamle traditionelle fællesskaber – familie, folk, fædreland, folkeskole, arbejdsplads – ikke altid siger os så meget. Fællesskaber er, som så meget andet, blevet til noget vi vælger til eller fra efter behov. Og så er vi nok også blevet mere tilbøjelige til at ville være sammen med dem, der ligner os selv.

Men Facebook er kommet for at blive, og derfor er det også, at Folkekirken.dk, som er et kommunikationssamarbejde mellem stifterne, har besluttet, også at



**NÆSTE
NYHEDSBREV
KOMMER
MAJ 2017**

være til stede lige netop dér. I lighed med sidste år har vi valgt at være ekstra aktive i påsken med det overordnede sigte, at gøre påskens budskab bedre kendt blandt danskerne.

Påskens budskab står centralt i vores kristne tro. Påsken er den store højtid i vores kirkeår. For os, der er fortrolig med dens budskab, er den som en udladning af glæde, hvor ordene om, at Kristus er opstået, giver os håb, mod, tro, trøst. Gud har vist sig som den, Jesus siger, Han er: barmhjertighedens, tilgivelsens, nådens, livets Gud. Og som sådan er Han hos os. Også når det ser allermørkest ud.

Det er, hvad alle landets præster i påskeugen prædiker over og udlægger og forsøger at gøre nærværende for os med mange og velovervejede ord. Så det er ikke så lidt af en udfordring også at gøre det gældende på Facebook, hvor alting handler om korte indlæg, der skal fange din flygtige opmærksomhed, inden du er videre igen.

Sidste år valgte Folkekirken.dk temaet "tilgivelse", mens der i år sættes fokus på temaet "fællesskab". Fællesskab, fordi det er noget alle mennesker søger, men som mange også har ondt i. Fordi man savner det, eller fordi man føler sig udenfor det. Hvad enten du er ung eller gammel. På Facebook vil man så i tiden op til påske og lige efter kunne se og dele en række opslag med kloge betragtninger om fællesskaberne, hvad de betyder, og hvad vi savner i dem. Derfra vil man så kunne søge længere ind i emnet og hurtigt støde på, hvad påskens budskab og vores fællesskaber har med hinanden at gøre.

For de har i den grad noget med hinanden at gøre! Skærtorsdags beretning om Jesu sidste måltid med sine disciple, som vi jo erindrer og gentager med nadveren ved søndagens højmesse, er en evigt aktuel kommentar til vores fællesskaber. En kritisk kommentar, fordi vi jo ofte har og får noget tilfælles ved at holde andre ude. Og fordi Jesus jo også holdt måltid med dem, de andre ikke ville have med at gøre.

Men skærtorsdag er også fortællingen om det store altomfattende fællesskab mellem Gud og mennesker, hvor det ikke kommer an på, om du har de rette kvalifikationer, lever op til en bestemt standard, hvor mange penge du tjener, hvor, klog, smuk eller stærk, du er. Hvor det ikke kommer an på, hvad du har, kan eller kommer med, men at Gud vil dig og tilgiver dig.

Og det er jo også det fællesskab vi i vores kirke og menighed kan forsøge at være som et lille ekko af, når vi holder nadver og gudstjeneste med, og giver plads til, de mange og forskellige, både stærke og svage, kendte og fremmede, både dem indenfor og dem udenfor.

Jeg synes det er godt, at de her opslag om fællesskab og skærtorsdag og påske også kan være til stede på Facebook. Det er godt, at andre røster end de vrede bliver hørt. Og at der ikke kun er plads til pjat og brok, men så sandelig også til eftertanken og det gode budskab.

Glædelig påske til jer alle! Jeg vender tilbage i maj, den søde, milde.



Henrik Wigh-Poulsen
biskop over Aarhus Stift



**NÆSTE
NYHEDSBREV
KOMMER
MAJ 2017**