

Biskoppens NYHEDSBREV

OKTOBER 2017



Henrik Wigh-Poulsen
biskop over Aarhus Stift

Kære menighed, menighedsråd og præster!

Om stiftsrådet – og hvad det gør godt for

Som I nok ved, har vi i løbet af de sidste måneder afholdt valg til både provstiudvalg og stiftsråd. Provstiudvalget har de fleste af jer nok en vis fortrolighed med. Hvad stiftsrådet angår kniber det til gengæld måske mere med kendskabet. Det forekommer længere væk, og i det sidder kun en menighedsrådsrepræsentant for hvert provsti samt tre repræsentanter for præsterne og en for provsterne.

Stiftsrådet er også en nyere opfindelse. Det er ikke så veletableret endnu, og dets opgaver er ikke helt så veldefinerede som menighedsrådets og provstiudvalgets. Jeg er helt sikker på, at det nok skal komme, men jeg vil benytte mig af lejligheden til her i mit nyhedsbrev at slå lidt på tromme for det.

Ligesom provstiudvalget er et organ valgt af menighedsrådene til at bistå og understøtte provsten i hans/hendes opgaver med budgetter, regnskaber, bygninger og udskrivning af den lokale kirkeskat, så er stiftsrådet et organ, også valgt af menighedsrådene, til at bistå og understøtte biskoppen i arbejdet på stiftsplan.

Stiftsrådet får ligesom provstiudvalget en vis andel af de lokale ligningsmidler til dækning af dets virksomhed ved at udskrive et bindende bidrag fra menighedsrådenes kirkekasser. Her i Aarhus Stift drejer det sig om 0,3 %, og for de midler løfter stiftsrådet nogle opgaver, som det giver bedst mening at løfte på stiftsniveau.

Det kan f.eks. dreje sig om at støtte projekter, der er til gavn for det kirkelige liv i stiftet. For tiden støtter Aarhus Stiftsråd et projekt, der skal gøre os klogere på arbejdet med frivillige. Et andet projekt – der er et samarbejde mellem stiftsrådet, kommunen og universitetet – skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst kan være til stede som kirke i stiftets voksende byer. Stiftsrådet yder også støtte til bogudgivelser, studierejser og forskellige kirkelige arrangementer i stiftet.

Hvis der er et særligt projekt eller en særlig opgave, som stiftsrådet gerne vil fremme, nedsætter de et udvalg, gerne med deltagelse udefra. For øjeblikket arbejder stiftsrådets diakoniudvalg med at planlægge et møde i januar 2018, hvor Aarhus kommune er medindbyder, om de sociale udfordringer i samfundet, og hvordan kommune, folkekirke og de frivillige kirkelige sociale institutioner bedst kan samarbejde om at løfte dem.



**NÆSTE
NYHEDSBREV
KOMMER
NOVEMBER 2017**

>



Et andet udvalg arbejder med kommunikationen i stiftet. Ikke mindst den kommunikation der rækker ud over vores egne rækker, dvs. fra folkekirken/ stiftet og så ud til danskerne, som de er flest. Her har vi indledt et samarbejde med andre stifter om at udgive et folkekirkeligt magasin, Folk & Kirke, der med kvalitet og god journalistik skal få andre og flere i tale omkring det, vi tror og bygger på. I samarbejde med det tidligere Folkekirkeinfo og Kirken i Østjylland vil vi også skærpe vores tilstedeværelse på de sociale medier. Det vil jeg skrive om i et af de kommende nyhedsbreve.

Endelig er der Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg, som tager sig af kontakten til kirkerne udenfor landets grænser. I den kommende tid vil det givetvis få mere fokus på de mange kristne, der er kommet hertil som flygtninge og asylansøgere. For kan vi som folkekirke gøre mere for, at de føler sig hjemme her, og kan vi hjælpe dem med at huse deres menigheder? Her gøres allerede et stort stykke arbejde af mange af stiftets kirker, men vi kan blive endnu bedre til det.

I det mellemkirkelige arbejde er der også stor opmærksomhed på de forfulgte kristne i flere af verdens voldelige brændpunkter. Måske kan vi, via stiftsrådet, hjælpe dem til at deres historier bliver hørt og støtte dem på forskellige måder. Det er jeg sikker på, at vi også kommer til at høre mere til.

Endelig er der økonomien. Den er ikke så underholdende, men det er som bekendt vigtigt. Stiftsrådet har som opgave at bestyre kirkernes gravsteds-kapitaler. Repræsentanter for stiftsrådene har desuden repræsentation i Budgetfølgegruppen, der indstiller budget for Fællesfonden til kirkeministeren. Derved har stiftsrådene en ikke uvæsentlig indflydelse på, hvordan den folkekirkelige økonomi er skruet sammen, og hvordan pengene bruges og prioriteres på det helt store plan.

Så, som I kan se, har stiftsrådet nok at give sig til. Der er masser af vigtige opgaver og rigtig mange muligheder, som kalder på engagerede menighedsrådsmedlemmer og præster. Jeg skal gerne indrømme, at vi slet ikke er på plads endnu, forstået på den måde, at møderne gerne må blive endnu mere inspirerende og engagerende. Det gælder jo nok også for alle de andre møder, vi holder i folkekirken. Og dem holder vi MANGE af. Nogle gange også FOR mange.

Men hvor I, i menighedsrådet og provstiudvalget, er tæt på og sidder med meget konkrete udfordringer, der hører den lokale hverdag til, der beskæftiger stiftsrådet sig med nogle lidt mere overordnede fælles ting. Man kan være fræk og sige, at stiftsrådet er lidt ligesom Europa-Parlamentet og har nogle af de samme udfordringer med en bred folke(kirkelig) legitimitet. Men det mener jeg, at vi godt kan gøre noget ved. Vi har i hvert fald alle muligheder for det. Jeg glæder mig til samarbejdet med det nye stiftsråd.

Og nu går vi så efteråret i møde med en ny sæson for foredrag og forskellige kirkelige arrangementer. Jeg gætter på, at en del af dem står i reformationens tegn. Når det her år er omme, tror jeg ikke, der er mange danskere, der kan sige, at de ikke ved, hvem Luther var. Og det er jo en vigtig ting. Vi bygger i den grad på arven fra ham. Også i stiftsrådet, hvis nogen skulle være i tvivl.

**NÆSTE
NYHEDSBREV
KOMMER
NOVEMBER 2017**